

Mike's guides



€10,-

IK HOU
VAN
DEZE
STAD
AMSTERDAM

mike's gids van amsterdam

over gewone hardwerkende mensen

Jan de Wilgenman

grafmanden, groeiwerken en speellandschappen

www.janvanschaik.nl



90

FOTO: JAN VAN SCHAIK PORTRÉT: ANNEMARIEKE V.D. BROEK



Als ik doodga wil ik een boom worden. Het liefst een treurwilg in een speeltuin. In mijn schaduw kunnen vaders en moeders luieren. Langs een grote dikke tak vlak bij de grond klimmen kinderen omhoog, zo hoog dat ze alles kunnen zien. Maar ik leef gelukkig en maak levende wilgentunnels, wilgenpoorten, -torens en -labyrinten. Ik herschep grijze betegelde schoolpleinen tot landschappen om in te spelen. Kinderen kunnen dan weer voelen, ruiken, kijken, klimmen, rollen... en vallen om te leren opstaan. Van het contact met water, aarde en groen word je rustig en creatief. Wij zijn natuurwezens.



Een wonderbaarlijke man. Een Surinamer vroeg hem ooit: 'Ben je een Buru?' Dat is Sranan voor blanke Surinamer. Jan vond dat een groot compliment.

Jan van Schaik

Hier sta ik met mijn eerste kopstok uit wilg. Hij zat op mij te wachten in een tak van een door een herfststorm omgewaaide boom. Ik hoefde hem er alleen maar uit te halen. Wilgentakken zijn voor mij gebruiksvoorwerpen om te roeren in de fantasie.

